

Op reis, genieten van de vakantie.

Het wordt ons door onze Hemelse Vader gegeven en we mogen hier dankbaar voor zijn.

Ik wens jullie dan ook een hele fijne vakantie, maar er zullen misschien ook vriendjes en vriendinnetjes zijn die niet op vakantie gaan of opa's en oma's, buren of kennissen.

Zullen we ook aan hen denken?

Misschien kun je een kaartje sturen of iets leuks knutselen.

Hierboven staan een paar voorbeelden, maar je mag natuurlijk ook zelf iets bedenken.

Omzien naar elkaar, wat zou dat fijn zijn!!!